

Vi har os' vor egen skole,
mange glade børn der går,
og en SFO til fritid,
her en masse ting de når.
I forsamlingshuset mødes
man til Åben Scene og
dilettant, revy og fester,
her humøret går i kog.

Jeg vil gerne bli' i Voldum,
til den dag for sidste gang
jeg skal mødes med familie
og lidt venner til en sang.
I vor kirke orglet bruser,
der er blomster rundt omkring,
solen skinner, og der flyver
sommerfugle på en eng.

Kirsten Høeg Jensen, 2012



DEN NYE VOLDUM-SANG



Melodi: Nu går våren gennem Nyhavn

Først går turen gennem Jylland
til det skønne Clausholm Slot,
et par kilometer syd på
ligger Voldum, si'r jeg blot.
Det er byen jeg har hjemme,
det var her jeg voksed' op,
her er moser, enge, marker,
og en rapsmarks gule top.

Voldum started' ganske lille,
nogle gårde spredt omkring,
cirka fjorten ot'ogtyve
hed den *Wollum*, dejlig ting.
Det var jydsk, vi ku' forstå det,
dialekter sjældne er,
næsten alle taler rigs-dansk,
men jeg kan endnu, det sker.

I et hul, der ligger Voldum,
godt i læ for storm og blæst,
her er alt hvad vi behøver,
her er plads til hver en gæst.
Når der spilles bold i Hallen,
er parkeringspladsen fuld.
Her bli'r kæmpet mange kampe,
jo om bronze, sølv og guld.

Kirken ligger midt i byen,
overfor er præstegård,
det er praktisk, når der ofte
ting i kirken foregår.
Man bli'r døbt og konfirmeret,
gift - og måske gift igen,
der imellem sker en masse,
børn og voksne søger den.

Her sker altid nod' i Voldum,
sportsfest, flere dage går,
loppemarked, ting bli'r handlet,
overalt det foregår.
Når så det er overstået,
hjælper hele byen til,
der skal ryddes op og fejes,
alle gør det med et smil.

Ældrecenter til vor "bedster",
de skal nemlig ha' det rart,
hjemmebagt de nyder gerne,
hygget om dem, det er klart.
Her er købmand, hvor vi mødes,
får en snak med ham og fler',
køber nok lidt mer' end ventet,
det i hvert fald ofte sker.